



# En slags morgenslagsang for praktiserende læger

**Under et kursus med kollegialt samvær,** hvor der blev luftet frustrationer og ideer, og hvor der blev sunget fra højskolesangbogen – herunder arbejdsange – blev praktiserende læge Annette Svane inspireret til nedenstående »slagsang«. Den er efter sigende god at synge i bilen på vej til arbejde ...

**Annette Svane,** praktiserende læge, Århus

Melodi: »I alle de riger og lande« eller »Jeg bærer med smil min byrde«



1. Nu dages det, kære kolleger  
så fulde af iver og glød  
Vi er praktiserende læger  
til arbejdet – liv eller død!
2. Der sidder en række patienter  
med blodtryk og smerter og sår  
En mand er måske dement og  
en kvinde har tabt sit hår
3. Og alle slags folk i krise  
hvis verden er gået i skår  
Det kræver en ekspertise  
»eksperterne« ej forstår
4. Men ikke fordi det skorter  
på e-mails fra praksis.dk  
og grå MTV-rapporter  
og guidelines og gode råd
5. Ministre og der's eksperter  
har travlt med at sige hvordan  
vi redder no'en flere hjerter  
og abdominalomfang
6. Vi skal holde åbent lørdag  
og indkalde folk til en snak  
»Fra nu ska' du ingen smør ha'  
og helt slut med al tobak!«
7. Hans risiko må vi forklare  
er stor, så man må slå alarm  
Hans dagsorden var måske bare  
at han havde ondt i en arm
8. Hvad er det patienterne vægter  
på sygehus og i klinik?  
En offentlig sundhedssektor  
med varme og overblik
9. Hvor kan I dog spinke og spare  
så længe at alle kan se  
den oplagte truende fare:  
vi får et hold A og B
10. Til alle, som nu bestemmer  
i sundhedens departement  
Pas på, at du ikke glemmer  
du bli'r selv patient engang!
11. Et forslag, der virk'lig sparer  
det vigtigste sundhedsbud:  
At sørge for, folk bevarer  
det psykiske overskud
12. Så kære kolleger og venner  
bevar jeres iver og glød  
trods travlhed og fulde hænder  
til arbejdet – liv eller død! ■